

# Scenes uit Marokko

## Mattijs van den Bosch

Vanaf 30 augustus 2024

Al jaren is het stadsleven onderwerp in het werk van Mattijs van den Bosch. Sinds een paar jaar keert hij regelmatig voor lange werkperiodes terug naar het land waar hij opgroeide: Marokko. Het is voor hem een weerzien met een landschap dat hem vertrouwd is en waar de bron voor zijn kunst ligt. In verschillende steden daar verkend hij de straten op zoek naar motieven om te schilderen. Hij toont net als in zijn eerdere werk met liefde en humor beelden van mensen aan het werk of in hun vrije tijd en zonlicht op architectuur, nu onder de Noord-Afrikaanse zon. Te zien zijn 10 uitsnedes uit bestaande schilderijen van zijn hand met de nadruk op mensfiguren, op billboard-formaat getoond. De volledige werken zijn te zien op zijn website.

[www.mattijsvandenbosch.nl](http://www.mattijsvandenbosch.nl)



*Uitsnede van een schilderij zonder titel, 2023, 150 X 215 cm, acrylverf op doek*

### Kunstraject-lokaties

De werken zijn dag en nacht te zien op twee lokaties in de Staatsliedenbuurt: onderdoorgang J.M. Kemperstraat/Van Limburg Stirumstraat en onderdoorgang Van der Hoopstraat/Van Hogendorpplein.

### Opening

Er is een rondleiding langs de werken op **vrijdag 30 augustus om 17.00 uur**. Verzamelen in de onderdoorgang J.M. Kemperstraat/Van Limburg Stirumstraat.



ROCHDALE

Ymere  
wonen, leven, groeien



KUNST  RAJECT