

Van **16 mei** tot **20 juni 2011** is **'Heroic Failure'** van

**Jozef van der Heijden** in de **Kunsttraject-etalages**

in de **Zeeheldenbuurt** in Amsterdam te zien

Al zes jaar gaat Van der Heijden als Napoleon door het leven. Jozef: 'Napoleon is een voorbeeld van een grote loser. Losers, mislukkingen en mislukte ontsnappingen vormen mijn grootste inspiratiebron. De romantiek en de tragiek van zijn leven interesseren me. Daarom heet deze serie werken Heroic Failure.' In India zoekt hij verlichting bij de boom van Boeddha, hij probeert Afrika te ontvluchten in een klein bootje; of we zien hem in de sneeuw in Litouwen rillerig bij een kippetje aan het spit. Steeds in een voor de locatie geschikte Napoleon outfit. In de etalages zijn naast foto's ook kostuums en attributen te zien.\*

**De expositie** is te bezichtigen in de volgende etalages: Dirk Hartoghstraat 41 en 45, Van Heemskerckstraat 42 en 46, en Roggeveenstraat 109 en 165.

**Een rondleiding** door de kunstenaar is op **zondag 12 juni** om **15.30 uur**, verzamelen bij de Kunsttafel op het Zoutkeetsplein.



KUNST  RAJECT



*Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door Stichting Kunsttraject, met dank aan Stadsdeel West en Woningbouwvereniging Eigen Haard.*

*Stichting Kunsttraject is een kunstenaarsinitiatief in stadsdeel West.*

*[www.kunsttrajectamsterdam.nl](http://www.kunsttrajectamsterdam.nl)*

*\* Uit een interview met Mister Motley [www.mistermotley.nl](http://www.mistermotley.nl)*

*Interview met Jozef van der Heijden: [http://mistermotley.nl/Archief/Blog/Homepage/Jozef\\_van\\_der\\_Heijden/](http://mistermotley.nl/Archief/Blog/Homepage/Jozef_van_der_Heijden/)*